

Erika Andersson & Susanne Nilsson









Sverige Sweden





Västerbotte – Umeå





Umeå







Birches





Sjöfruskola







Once upon a Time in Västerbotten







Introducing the Project



- 1. Read old legends and make animated films with the iPad.
- 2. Write their own modern legend with illustrations inspired by an arti
- 3. An actor records the legend for the exhibition.
- 4. Exhibition at the museum.

We read old legends from Västerbotten



Det var en gång i Västerbotten

<u>Västerbotten</u>

Till en bondgård kom en kväll en ensam vandrare, som sökte rum för natten. Just som han skulle gå in i stugan säg han en gammal skrynklig kvinna vid väggen som hade ett barn på armen. När han kom in och frågade efter ett rum fick han till svar att det var omöjligt eftersom hustrun i gården just skulle föda ett barn denna natt. Nu misstänkte vandringsmannen genast att kvinnan han nyss sett vid väggen var en vitterkvinna, som ville byta bort sitt barn. Han bad enträget att få stanna i stugan över natten och till slut hade han lyckats övertala bondfolket. Man bäddade för främlingen i det yttre rummet och barnsängskvinnan låg inne i kammaren. Når barnet var fött bars det ut i det yttre rummet, där främlingen läg. För att vitterkvinnan inte skulle lyckas med sitt uppsåt flyttade han barnet från vaggan och lade istället dit en kvast, som han lindat om så att det skulle se ut som ett harn. På natten smög sig vitterkvinnan in och tog kvasten från vaggan och lade dit sin egen unge istället. Sedan smög hon sig ut igen och gav sig inte tid att titta på harnet hon bar på armen. På morgonen fick bondfolket reda på vad som hade hänt och man började fundera på vad man skulle göra med vitterungen som låg kvar i vaggan. Till sist föreslog främlingen att man horde bränna upp den. Bonden gjorde upp eld i kakelugnen och skulle just kasta in ugnen i elden, då något märkvärdigt inträffade. All ved och kol som fanns i ugnen kastades omkring på golvet och harnet försvann. Det var vitterkvinnan som tog tillbaka sin egen unge.

Det låg en ensam gård på en udde i sjö. Bonden hade nyligen flyttat dit, förut hade där varit ödemark. Men det gick en vitterväg tvärs över udden och rätt över sjön och många hade sett rödklädda kvinnor skymta förbi där. Då bonden skulle sätta upp ladugården hörjade oväsendet. Han hade kört fram stora stenar på gården för att ha under ladugårdsknutarna. Nästa dag låg alla stenarna i gödselhögen. Då ladugården var färdig blev det riktigt galet. Varje natt kom korna lös och sprang omkring i ladugården. Kornas rep var flätade av vidjor och vittra försökte skära sönder dem. Men vittra hade för slöa knivar för att det skulle lyckas. Då hittade hon på knepet att ta upp låsen på repen. Ibland lyckades hon skåra av vidjorna också, så att de läg i en hög och kom kastandes över gården. I svinstian sprang svinen omkring, piskade av vidjor som tycktes hänga i luften. Men husets yngsta dotter som ännu inte var konfirmerad, såg att det var vittra som svängde vidjorna. Man hade märkt att det var lugnare i ladugården om det var folk där. Bondhustrun som hette Regina tog sig för att ligga där om nätterna. Hon tog med sig Bibeln och lät den ligga kvar där då hon gick därifrån. Hon bad vittra så vackert att korna skulle få vara ifred, men det hjälpte inte.

En söndagsmorgon då Regina stod i ladugården framför sin spegel och kammade sig kom korna lös igen. Regina blev arg och grälade på vittra. Men då kom en stor gödsetklump farande förbå henne och smällde i spegeln. Då blev Regina rädd och sprang därfrån.

Till sist måste de tillkalla traktens "viskarf", Per Ersen. Han talade med vittra och

Samíska sagor och sägner

Sagan om hur björnen blev utan svans

Björnen och räven möttes en dag på isen nära en vak. Räven höll just på att äta fisk som han stulit från samernas boplats. Då frägade björnen: Varifrän har du fått fisken? Räven svarade: Ned i den vaken stack jag min svans. Då satte sig också björnen sin svans ned i vaken. Räven sa: Låt den vara riktigt länge i vattnet så att fiskarn fastnar. Björnen satt så hela natten med svansen i vaken, för att fiskarna skulle fastar riktigt ber. Räven höll sig i närheten. På morgonen ropade räven till samerna: Se björnen gör en konst i vaken! Då blev björnen rädd och hoppade upp och rövetke samtidigt av svansen som frusit flast i læn. Så blev svansen kvar i vaken och frän det tiden är björnen utan svans.

Tranan och räven

Tranan hade en gång bjudit hem räven på besök. Hon skulle bjuda sin gäst på kärngrädde. Hon visste hur snål och glupsk räven var så hon fruktade att räven skulle fåt upp all hemes gräddel. Hon kom därför på att hälla grädden i en djup smörkärna och uppmande räven att ta för sig och äta. Men smörkärnan var djup och rävens hak kort. Räven nådde inte till grädden in med yttersta tungspetsen och fök därför i te sig så myekta va grädden. Tranan nådde lätt med sin länga hals

We read and talked about goblins The students drew their own goblins







Gnome

Fairy





Skogsrå / Sprite

Troll





Dwarf

Vätte / Elf

Planning and recording films



The animated films

Stalo i vaken Tranan och räven





January 31th – Opening Ceremony



Burning Snow







Culture breakfast with exhibition





Balloons and hands in ice



The children's goblins



Film premiere!



Visit at the Västerbotten museum

Sami – Swedish indigenous people











Workshop with an artist

















Visit by a storyteller



Writing their own legend







Writing the legend on the computer







Presenting the legend







The legends of the children became a book





This autumn



Thank you!

Erika Andersson & Susanne Nilsson Sjöfruskolan, Sweden